



Maria Nordenmark & Helvi Rosendahl

Maria är bildlärare på högstadiet, Strömsund. Helvi är lärare på barn- och fritidsprogrammet, Strömsund.

Var är ni ledare?

– Barnkyrkan i EFS Strömsund.

Vilken erfarenhet hade ni som barn av att ge kollekt?

– När vi var små var det naturligt att man hade med sig en slant till söndagsskolan som man gav. I Helvis kyrka i Finland stannade barnen kvar uppe i kyrksalen och fick lämna pengar i kollekten innan de gick ner till sin barnsamling.

Vad fick er att uppmuntra Barnkyrkan att samla in till Bial?

– Vi två har pratat om hur barn av vår tid är mer vana att få än att ge. Därför ville vi börja arbeta mer med givande i vår barngrupp. När vi läste om Bial i Budbäraren nappade vi på det. Våra barn i Barnkyrkan hade aldrig hört talas om Bial, så vi började helt enkelt att visa en film och berätta. Vi ser det som att det här är bara början – vi har mycket kvar att lära.



Barndomsdrömmen blev uppfylld

När jag var sju år väcktes en längtan. Jag drömde om att en dag resa till Etiopien och hjälpa fattiga barn. Jag började samla in pengar. I min hemförsamling satte jag upp en liten kartonglåda med en lapp om att pengarna skulle gå till barn i Etiopien och att jag en dag skulle resa dit.

Farmor och farfar engagerade sig i mitt arbete och berättade om en organisation som hjälper gatubarn. Jag beslutade mig för att skicka pengarna till dem, Hope for Children in Ethiopia (HCE).

Vem kunde ana att jag 15 år senare skulle få möjlighet att åka som EFS-praktikant och arbeta tillsammans med HCE på plats. Min barndomsdröm gick i uppfyllelse, och jag fick vara en del av arbetet med att hjälpa barn ur fattigdom.

Alma Åkesson, medlem i Bials arbetsgrupp



Leona Carlsson

10 år, Barnkyrkan.

Vad gjorde ni för att samla in pengar till Bial?

– Vi bakade tårter. Varje tårbit kostade 40 kronor.

Hur var det?

– Det var roligt att få göra en tårta helt själv. Jag och mina två klasskompisar bakade tillsammans.

Varför är det bra att samla in till Bial?

– För att de som är fattiga behöver pengar för att leva.

Vad kan vi lära oss av varandra från olika länder?

– Man kan lära sig olika språk av varandra och sen kan man bli vänner med varandra.



Ni har spelat upp drama utifrån bibelberättelsen om Babels torn. Vad handlar den om?

– Människorna ville bygga tornet för att visa att de var bäst! Då blev Gud trött på att de bara brydde sig om tornet och inte om varandra så Gud gjorde så att de inte förstod vad alla sa. Folk började gå iväg i små grupper. Då kunde väl varje familj börja bry sig om varandra i stället. Jag tror att det är det som Gud vill att vi ska lära oss, att vi ska ta hand om varandra i våra familjer. Om man kan prata med varandra blir det lättare för då förstår man vad alla i familjen behöver för att må bra.

Sarinas bön för framtiden

Sarina från Iran tittar regelbundet på SAT-7 PARS barnprogram. Hon delade en kraftfull bön för världen med programmet. Förutom att be för skapelsen, bad Sarina för människors fysiska och andliga behov. Be med Sarina:

Jag skulle vilja att världen vore full av rättvisa, så att ingen kan bli kritiserad på grund av sin hudfärg, kön eller religiösa övertygelse, och att alla ska ha lika möjligheter. Världen borde svämma över av hopp och möjligheter till tillväxt och framsteg.

Jag skulle älska om världen vore full av vänlighet och medkänsla, där människor

kan le mot varandra och ta hand om varandra under svåra tider för att säkerställa att alla lever tillsammans i glädje och harmoni.

Jag skulle vilja att det inte fanns någon hunger så att alla människor kan få den mat de behöver och att inget barn ska lida av brist på mat. Världen måste vara sådan att alla känner sig trygga och i fred.

Jag skulle älska om världen vore full av lycka och glädje utan att någon är förkrossad. Jag skulle älska om alla kom till tro på Kristus så att människor kan känna frid, glädje och kärlek.

Amen.