

Bästisar och Bibel i Irak

I Irak stöttar Bial den kristna organisationen Capni. De arbetar för att familjer som varit på flykt ska kunna bygga en trygg tillvaro igen i sin hemstad. EFS praktikanter Rut har pratat med barn som är med på Capnis aktiviteter.

Text **Rut Paulsson & Sofia Svensson**
Bild **Rut Paulsson**



Matty är med sina föräldrar på Capnis samling för gifta par när Rut träffar honom. Den här kvällen vinner Matty pris i ett Bibel-quiz! Matty är 10 år och har en bror och en syster. Med familjen brukar han samtala, gå ut på promenader och leka kurragömma. Matty gillar att spela fotboll med sina kompisar. Hans bästis heter också Matty. De blev vänner för att kompisens Mattys pappa kör skolbussen.

– Vi har varit vänner länge, därför kommer vi bra överens, säger Matty, som är övertygad om att om de skulle bråka, kan de bli sams igen.

Mattys kyrka heter Moder av ljus. Där går Matty på bibelstudier som kallas katekesen. Berättelsen om Josef (i Första Moseboken) är hans favoritbibelberättelse.



Annabella är storasyster till Aram, Olyta och Arthur.

– När man har syskon kan man alltid leka tillsammans, och irriterar varandra, konstaterar Annabella.

Syskonen gillar att spela Playstation 4. Det är mest i skolan som Annabella och Aram träffar sina vänner. Där är det fullt fokus på att studera, och de gör läxor när de kommer hem. Nu har Aram börjat höras med sin bästis på Tiktok. Då kan de ha kontakt även när de inte ses i skolan.

– En bra vän är någon man kan prata med, och som inte skämmer ut dig om du har delat en hemlighet, utan kan hålla den hemlig. Jag har en väldigt bra vän, vi studerar tillsammans, pratar med varandra. Men, han berättade om min hemlighet för hela skolan. Så, han är en bra vän, men det är irriterande att han gjorde så.

Rut frågar Annabella och Aram om de brukar gå i kyrkan.

– Javisst, varför inte, funderar Aram.

Annabellas favoritberättelse i Bibeln är berättelsen om Jesus, att läsa om vad Jesus gjorde.