



Cricket och roliga memes

Reuel berättar hur det är i söndagsskolan och vad han brukar göra med kompisarna.

Reuel Lall är 12 år och bor i Padhar som ligger i centrala Indien. Där bor han med sina föräldrar, storebror Suyash, farbror och faster och kusinen Abhishyua. Sedan Reuel var 5 år har han gått i söndagsskolan i den evangelisk-lutherska kyrkan (ELC).
– Jag gillar kyrkan! Det finns många och trevliga medlemmar och jag känner de flesta av dem, berättar Reuel.

I söndagsskolan har Reuel vänner och där tycker han bäst om att sjunga och delta i draman. Samlingen börjar med sångövning och sedan läser barnen upp bibelver-

ser som de fått i läxa. Innan samlingen slutar ber de tillsammans. Både lärarna och barnen kan be högt, berättar Reuel.

Reuels favoritlärare är Auntie Raksha.

– Hon undervisar väldigt bra och lär ut sånger och draman. Min mamma ska snart också vara lärare i söndagsskolan.

Ibland är Reuel med i gudstjänsten.

– Det är roligt när vi får läsa bibelverser där framme för alla andra.

I kyrkan kan Reuel ägna sig åt ett intresse han har – spela piano. Det verkar som att kompisarna också gillar

att spela instrument, för de sätter sig ofta och spelar vid gitaren eller trummorna i kyrkan.

Oftast brukar Reuel och hans kompisar köra någon sport, som cricket eller fotboll. Och prata om något roligt, som till exempel memes.

– Vänskap är en relation byggd på förtroende och teamwork. En bra kompis är någon som hjälper en oavsett vad och motiverar en i svåra tider. Att inte ha några kompisar skulle kännas ensamt.

När Reuel funderar över kärlek och gemenskap säger han att kärlek är det som människor har i sina hjärtan.

– Det finns många slags kärlekar som kärlek i familjen och föräldrars kärlek. ✨

På bial.efs.nu kan du läsa om Reuels kompis Naitik.