



## **Skapad för gemenskap**

INSAMLINGSMÅNAD, NOVEMBER 2023

### **Tillsammans för andra**

Soul Mate betyder *själsfrände* och är Soul Children-familjens insamlingskoncept som låter tweens höra om och engagera sig för unga i andra delar av världen. Vi hör ihop som världsmedborgare och som bröder och systrar i den världsvida kyrkan. Att lära av varandra och bära varandra skapar gemenskap och fred.

### **Soul Mate-månaden november – så här går det till!**

November är Soul Mate-månaden då köerna uppmuntras att lära sig om årets tema och samla in pengar till barn och unga i andra länder som behöver vår omsorg.

Barn i alla länder, Bial, är Salt och EFS missionssatsning för barn. Pengarna som kommer in går till organisationer och kyrkor som verkar för barns rättigheter och för att barn ska få höra om Jesus. I Soul Mate lyfter vi några av ändamålen utifrån temat. Läs mer om dem nedan!

Ni kan välja ett annat ändamål än Bial, som passar just ert sammanhang.

#### **Ge till Bial:**

EFS bankgiro 900-9903, märk med "Bial, Soul Mate".  
Swish-nummer 123 421 68 91, märk med "Soul Mate".

### **Soul Mate-paketet**

Du som körledare får tillgång till följande material via Bials hemsida och zip-fil i nyhetsmejllet.

- **Bilder:** använd för att informera om insamlingen till Soul Mate. Text finns i detta dokument.
- **Insamlingsfilm "Skapad för gemenskap":** se inslag från platserna dit pengarna går.
- **Film "Leia och Deborah i Tanzania":** två systrar i Tanzania delar sina tankar om gemenskap och utanförskap. Utifrån filmen kan ni prata om frågor som: vad är gemenskap? Hur känns det att vara utan vänner? Hur kan vi visa omtanke i vår omvärld?
- **Insamlingstips:** för insamling tillsammans som kör.

Materialet hittar du på [bial.efs.nu/ledarmaterial/aktiviteter/bial-i-soul-children](http://bial.efs.nu/ledarmaterial/aktiviteter/bial-i-soul-children)

Kontaktperson: Sofia Svensson, Bial-inspiratör på Salt, [sofia.svensson@efs.nu](mailto:sofia.svensson@efs.nu)



## **Tema – Skapad för gemenskap**

Varje människa är skapad till Guds avbild. Alla unika och alla lika mycket värda. Vi är skapade för kärleksfulla relationer med andra människor, med skapelsen, med oss själva och med Gud. En röd tråd genom Bibeln är det "dubbla kärleksbudet" som säger att vi ska älska Gud och vår nästa som oss själva (Luk 10:27). Så lever vi i Jesus efterföljd. Jesus såg den som inte kände sig sedd, besökte den som var utstött, han reagerade mot orättvisor och helade sjuka så att de kunde bli delaktiga i samhället igen. Jesus gav sina lärjungar budet att älska varandra såsom han älskat dem (Joh 15:12).

Goda gemenskaper är meningsskapande och bidrar till harmoni och helhet vilket ger en god existentiell hälsa som också påverkar det psykiska och sociala måendet. Skolan, hemmet och kamratkretsen är den grund på vilken barnen formar sin egen person och sin syn på livet.

Att gå i skolan, ha ett tryggt hem och delta i föreningsliv och religiösa samlingar är några av rättigheterna i FN:s barnkonvention. Två grundprinciper i konventionen:

### **Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.**

Varje barn ska respekteras utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess förälders eller vårdnadshavares etnicitet, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, börd eller ställning i övrigt.

### **Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.**

Alla länder ska se till att barn får den vård och de mediciner de behöver för att inte dö av sjukdomar. De ska också skyddas från att dö i krig och konflikter. Dessutom har barn rätt till en bra barndom, de behöver till exempel ett hem, trygghet, kärlek, mat, sjukvård och utbildning för att kunna utvecklas på ett bra sätt.

Idag är behovet av hjälp och stöd stort bland världens barn och unga på grund av coronapandemin, klimatkrisen, krig och konflikter. Det berövar barn deras hem, skolor, fritidsaktiviteter etc. Barn har rätt till trygga och utvecklande gemenskaper!

## **Vart går pengarna i Soul Mate?**

Tillsammans med systerkyrkor och partners gör Bial viktiga insatser för att barn ska få en trygg uppväxt, omsorg i tid av svårigheter och goda gemenskaper, inte minst med andra kristna på platser där de kristna är få eller förföljda.

### **Barncenter i Irak**

Capni är en av få kristna lokala organisationer som finns i norra Irak där många människor drevs på flykt p.g.a. Isis för några år sedan. Framförallt arbetar Capni med att hjälpa internflyktingar och återuppbygger nu samhällen som förstörts. Capni driver ett barncenter som möter barn och familjer som återvänt till sin hemort. Här får barnen en trygg plats där de kan bearbeta sina upplevelser, skapa och leka tillsammans.

### **SAT-7 KIDS**

SAT-7 är en kristen tv-station som vill verka för fred och gemenskap i en region som är kantad av våldsamma konflikter. Barnprogrammen är lärorika och kreativa. För den kristna minoriteten i regionen Mellanöstern och Nordafrika (MENA) är det livsviktigt att känna samhörighet genom programmen.

I MENA-regionen diskrimineras barn med funktionshinder. SAT-7 KIDS barnprogram "City of Stars" (bilden) är det enda tv-program som inkluderar barn med funktionshinder.



### **Hope for Children in Ethiopia (HCE)**

HCE hjälper ungdomar i Addis Abeba i Etiopien som lever på gatan och riskerar att hamna i mycket utsatta situationer, såsom i arbete som är skadliga för dem. På HCE får de gå i skolan och lära sig kreativa yrken som är efterfrågade i landet såsom frisör och skräddare så att de kan få jobb som vuxna. HCE har kontakt med familjer som lever i fattigdom och de kan få pengar till sina barns skolgång och det möjliggör för familjerna att ha barnen kvar i familjen istället för att de hamnar på barnhem.

Tack för er gåva till Bial. Den ger barn möjlighet till livsviktiga gemenskaper!

*Läs mer om dessa och fler insatser som stöts av Bial på [bial.efs.nu](http://bial.efs.nu)*

**We are the Soul Children,  
we are a family!**

