

”Var inte rädd”

Naitik som bor i Indien berättar om vänskap och sin söndagsskola.

Naitik Loice bor i byn Padhar i Indien med sina föräldrar, storebror Ashmit och sina morföräldrar. Kärlek för Naitik är familjen. Där får han stöd och hjälp.

Naiki har också många kompisar och hans bästa vänner är Reuel, Amit, Abhinev och Suyash. Tillsammans spelar de cricket, leker kurrageömma och har allmänt roligt. Att ha samma humor tycker Naitik är viktigt, och en bra kompis hjälper en med allt.
– Vänskap är att trivas och ha roligt tillsammans. Att leka, prata och plugga ihop.

Naitik ger ett exempel på vad som gör just hans kompisar till bra kompisar.

– Jag fyller år imorgon och mina kompisar har sagt att de ska ge mig presenter då. Att inte ha kompisar skulle göra Naitik uttråkad och han skulle inte känna sig tillfreds.

Naitik går i söndagsskolan i Evangelisk-Lutherska kyrkan (ELC) i Padhar. Han tycker kyrkan är väldigt bra. På söndagsskolan finns det många barn och tillsammans övar de ofta sånger och dramor. De får bibelundervisning och ibland är prästen där och frågar dem olika frågor och ger dem läxor i bibelläsning.

Naitik gillar verkligen söndagsskolan och att hänga med i prästens predikan när han går på gudstjänst.

– Att lyssna på när någon berättar bibelhistorier gör att jag får mycket kunskap.

Hemma läser Naitik Bibeln varje dag. Hans pappa har lärt honom att varje gång han är rädd ska han tänka på att det i Bibeln står ”var inte rädd”. Det är hans favoritvers i Bibeln.

