

Skapade unika

I Tanzania firas Barnens dag. Bials missionär Nora Sandahl berättar här om hur hon firade dagen med hundratals barn i Iringa. Hon undervisade om Guds kärlek och att behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Barnen sjöng och spelade drama om rädsla och trygghet.



Sikukuu ya Mikaeli na watoto betyder

Mikael och barnens dag. Dagen ingår i kyrkans årskalender och firades i år den 2 oktober i den stora domkyrkan i Iringa. Då är barnen i fokus och under veckorna innan träffas barnen och övar på drama, sånger och ramsor samt får extra mycket undervisning. Detta året blev jag inbjuden till att undervisa barnen på eftermiddagens samling på torsdagen och fredagen samt att predika på de två familjegudstjänsterna på söndagen. På lördagen samlades även barnen på en stor öppen gräsplan och lekte lekar och sportade ihop. Det var ungefär 300 barn som samlades och lekte.

På både torsdagen och fredagen samlades ca 140 barn och jag fick möjlighet att berätta sagan om kaninen Pricken och samtala om hur vi alla är olika men unika. Jag undervisade om att Gud har skapat oss och älskar oss, hur det känns att vara annorlunda och hur vi kan behandla varandra så som man själv skulle vilja bli behandlad. Förutom mig så kom en statlig tjänstekvinna från Iringas socialkontor och undervisade barnen om olika slags övergrepp och vanvård. Barnen fick lära sig var de skulle rapportera ifall de blev utsatta, hur de inte ska luras till sexuellt utnyttjande och vilka basbehov som de har rätt till. Såklart sjöng vi också! Barnen hade många sånger och jag gav bibelordet från Luk 12:7 en Pippi-melodi! Jag log i mitt inre över hur Astrid Lindgrens barnrättskamp och barnperspektiv plötsligt blev sammanflätade med Iringa-barnens kamp för sina rättigheter och sin trygghet.

På söndagen var det familjegudstjänst och kyrkan var proppfull! Barnen hade förberett ett drama om två familjer, en våldsam och en icke våldsam. Direkt efteråt predikade jag och barnens drama blev en perfekt introduktion till min undervisning om våld och hot mot barn. Mitt budskap var att ALLT våld mot barn, oavsett syfte, oavsett plats, är oacceptabelt och är ett övergrepp, samt att det går att uppfostra barn utan hot och rädsla som drivkraft. Jag kände mig liten innan jag började prata men upplevde starkt hur Gud gav mina ord kraft och jag fick mycket positiv respons efteråt. Heja barnen!!

Och till och med
hårstråna på ert huvud är
räknade. Var inte rädda,
ni är mer värda än aldrig
så många sparvar.
Luk 12:7

/Nora Sandahl, Bials missionär i Tanzania