

BIALS PIONJÄRER

Vivis dröm

“Vad vill du göra när du blir stor?” Har du fått den frågan någon gång?

Nu ska du få höra om en flicka som hette Vivi Rinman som bestämde sig att bli missionär när hon bara var 12 år. Då träffade hon nämligen två modiga kristna kvinnor, Hanna och Lavinia, och de var missionärer i Indien. En dag besökte dem Vivis kyrka i Göteborg och när de berättade om sina liv i Indien var det som om kärlek bubblade ur dem. De lärde instängda kvinnor att läsa och skriva, gav dem sjukvård och berättade om Jesus. “Du kanske kommer till oss när du blir stor.”, sa Hanna till Vivi.

Ja! Nu fick Vivi en dröm; hon ville också åka till Indien och tjäna Gud precis som Hanna och Lavinia. Men, vad skulle hon göra nu? Hon kunde ju inte resa till Indien bara 12 år gammal, men hon ville så gärna vara med i missionsarbetet redan nu! I Vivis kyrka fanns det en förening som skrev brev till Hanna och Lavinia och bad för dem och kvinnorna i Indien, och så samlade de in pengar. Det kunde Vivi hjälpa till med! Hon gick runt med en lista där personer kunde skriva upp sitt namn och hur mycket pengar de lovade att ge. I skolan gick det bra för Vivi och hon undervisade sina yngre systrar. Hanna hade sagt till Vivi att en missionär helst ska kunna behandla sår, så Vivi lärde sig även sjukvård.

Och så kom dagen då hennes dröm skulle gå i uppfyllelse. Den 8 november 1897, när hon är 22 år, står hon i hamnen i Göteborg och ska resa som missionär till Indien! Vivi tycker det är hemskt att lämna sin mamma, men hon är redo. Direkt när Vivi kommer fram till Indien får hon börja arbeta. Inte med kvinnorna, som Hanna och Lavinia pratat om, utan på ett barnhem. För det hade blivit hungersnöd i Indien och missionärerna hade öppnat barnhem. Vivi var så ledsen att se barnen som blivit sjuka på grund av att de inte hade mat så det räckte. Om hon ändå hade gåvan att bota sjuka, tänkte hon! Men, Vivi gjorde det hon kunde; undervisa, ha andakt, leka och ge kärlek, och sjunga! Och så fortsatte det. I 40 år tjänade Vivi Gud i Indien. Vivi visste att vart hon skulle vara i världen så skulle hon vara i Guds händer.

Inspirerat av boken *Vivi i Chhindwara* av Ingrid Kågedal

