

BARN I ALLA LÄNDER

vill att att barn ska få
höra om Jesus,
sina rättigheter
enligt FN:s barnkonvention
och bli delaktiga i kristen
mission.

BIALL



ERITREA

I Eritrea får barn med hörselskador möjlighet att gå i skolan i två städer; Keren och huvudstaden Asmara. Genom skolorna får de vänner för livet och viktiga vuxna förebilder. Bild: dövskolan i Keren.



BIU

ETIOPIEN

Organisationen *Hope for Children in Ethiopia (HCE)* hjälper familjer så de har råd med skola, och barn slipper arbeta. Barn kan få den vila och fritid de behöver!

Bild: barn på förskola som HCE bedriver.

BIIL





ETIOPIEN

Sjukhuset i Aira ger människor på den etiopiska landsbygden möjlighet att få hälso- och sjukvård. Här kan mammor och barn få säkra födslar tack vare Bials insamling.

BIAL

SOMALIA

Bial samlar in pengar till skollunch och mobil klinik på landsbygden i Somalia. Barnen orkar gå i skolan och kan hålla sig friskare!

Bild: skollunch i byn Bali Issa.



mat



sjukvård

BIAL

TANZANIA

I Dodoma och Iringa får lärare i söndagsskola och förskola lära sig om barns rättigheter enligt barnkonventionen.

De får gå på kurser för att bli bra ledare för barn.

Bild: Beatrice undervisar en söndagsskola i Iringa.

The logo for BIL features the letters 'BIL' in a white, sans-serif font. The letter 'I' is replaced by a stylized human figure with a yellow head and a green body.

BIALS MISSIONÄRER



Marita Hasselberg bor i Kiabakari. Hon är barnsjuksköterska och arbetar på barnavårdscentralen och barnavdelningen på Bunda sjukhus.



Nora Sandahl bor i Iringa och arbetar med söndagsskolledare. Som sjuksköterska använder hon mycket lek för att barnen ska känna sig trygga!

sjukvård

BIAL

MALAWI



åsikt

De här ungdomarna är med i en ledarutbildning i kyrkan. De får vara med och göra så att kyrkan blir bättre för barn och unga. Ungdomarna får också lära sig om miljö och hållbarhet, och utbilda byar i hur de kan klara översvämningar eller torka.

Många barn och ungdomar i kyrkan i Malawi är scouter!

BIKL

INDIEN



Bial har länge stöttat ett barnhem i Shahpur för barn som inte bor i sin familj på grund av fattigdom eller att föräldrarna dött. De som bor där nu är tonåringar och de får ett tryggt, kristet hem och möjlighet att gå i skolan. Kyrkan försöker hitta familjer till barn istället för att de ska bo på barnhem.



IRAK

Capni arbetar för människor på flykt. På ett barncenter ges barn stöd för att bearbeta sina upplevelser efter att ha flytt och nu kommit tillbaka till sin hemort. Där får de skapa och leka!



BIU L

ST. ONE 1

EXIT

MELLANÖSTERN OCH NORDAFRIKA

åsikt

SAT-7 KIDS är en kristen tevekanal med barnprogram som bland annat barn på flykt kan titta på för att fortsätta kunna gå i skolan. SAT-7 ACADEMY är för större barn som till exempel får lära sig om sina rättigheter i tävlingsprogrammet "Puzzel" på bilden.

BIIL