

# Alla barn har rätt till tro!



I filmen "Tro i Tanzania" får vi följa med BIAL:s missionär Nora Sandahl. Hon arbetar med söndagsskola på Iringa stift i Tanzania. Genom filmen ges en inblick i hur det kan vara för barn att vara kristen i Tanzania. Titta på den tillsammans och ha gärna samtal och reflektion med barnen. Här följer en handledning med förslag på frågor.

Filmen finns på [efsplay.nu](http://efsplay.nu) under kategorin BIAL.

## DEL 1

Här får vi följa Nora till en **söndagsskola i byn Igumbilo**. Den här filmen passar särskilt de yngsta barnen.

Det är vanligt att barnen sjunger och dansar tillsammans. Genom sången lär de sig bibelberättelser och lovsjunger Gud. I filmen sjunger barnen om när Jesus gick på vattnet.

Så här går sången på svenska:

I Galileen gick Jesus på vattnet, genom kraft av Den Helige Anden.  
Låt oss kalla på mammorna, låt oss kalla på dem med deras egna namn  
Låt oss kalla på papporna, låt oss kalla på dem med deras egna namn  
Låt oss kalla på barnen, låt oss kalla på dem med deras egna namn

På swahili:

*Galilaya Yesu alitembea juu ya maji kwa uwezo wa roho  
waite akina mama/baba/mtoto waite kwa majina yao*

**Fråga att samtala om:** varför tror ni att de sjunger att de ska ropa på sin familj att komma? (för att se Jesus, höra om nyheten, tro på honom...?)

## DEL 2

Nora samtalar med **tre barn om deras kristna tro**. De är alla kristna och går i söndagsskolan. Se filmen. Samtala om frågorna som Nora ställer till barnen. Ser ni likheter och skillnader er emellan?

**Frågor från filmen:**

- Hur började ni tro på Jesus?
- Vem är Jesus?
- Finns det tillfällen eller tider då det är svårt att tro på Jesus?
- På vilket sätt hjälper din tro dig?
- Hur kan vi lära känna Jesus bättre?
- En person som tror på Jesus – hur är den?

- Tycker ni det är skillnad på den som är kristen och inte, eller har en annan tro? (I Tanzania lever kristna och muslimer nära varandra. Till exempel går barnen i samma skolor, man delar den tanzanska kulturen med varandra.)
- Vad vill du lära dig i ditt liv?
- Är era föräldrar kristna? Ber ni hemma?

### **DEL 3**

Nora samtalar med sin kollega **pastor Tumaini om barn och tro.**

Pastor Tumaini utbildar söndagsskolledare. Iringa stift driver en egen radiostation och via den håller Tumaini i kristen föräldrautbildning och söndagsskola. I sitt arbete kommer hon i kontakt med många barn och har många vittnesbörd att dela!

**Samtala om:** vilka är barnens reaktioner på Tumaninis berättelse? Har de frågor och funderingar? Vill barnen i gruppen berätta om bönesvar de fått? Kanske du som ledare vill dela ett vittnesbörd med barnen. Genom att höra bönesvar och vittnesbörd kan vi stärka varandra i tro, och växa i kärlek till varandra och Gud.

### **Var med och ge till BIAL**

När ni samtalat kan ni samla in pengar till Barn i alla länder, BIAL.

Betona att vi och barnen som vi nu fått möta är syskon i Guds rike, och att tillsammans kan vi hjälpa varandra och lära av varandra.

Låt barnen få lämna pengarna. Ett barn kan gå runt med en korg eller liknande och samla in pengarna. Det är bra om ni har ett litet lager med extra mynt, så att de som inte har med sig några pengar också får vara med och ge.

Avsluta med en kort bön:

– Tack Gud för att du är nära oss och barn i alla länder.

Välsigna våra gåvor, så att de blir till hjälp för barn i världen. Idag tänker vi särskilt på barnen i Tanzania. Tack att vi är syskon och kan stötta varandra i tron.