

Haki på bröllop i Indien

Hej!

15-27 maj 2008

Nu har jag varit i Indien igen. Denna gång med tre tjejer från Askersund. Nämligen Inger, Elsie-Britt och Annett. Vi var alla bjudna på bröllop i Chhindwara. En indisk flicka som heter Aditi Rao skulle gifta sig. Jag har träffat henne tidigare och hon har också varit här i Sverige och bodde då bl a i Askersund där flickorna bor.

I maj månad är det som varmast i Indien och det var en extra värmebölja på gång nu. Någon dag var det 48 grader – till och med jag tyckte att det var varmt.

Vi landade med flyg i New Dehli, sedan åkte vi tåg ner mot Chhindwara. Innan vi anlände till staden var vi på besök på barnhemmen i Junnardeo och Shahpur. Där har jag varit på besök tidigare, så det var mycket roligt att komma dit. Jag märkte att flera av barnen kände igen mig. Som vanligt sjöng barnen för oss så att det ekade mellan väggarna och vi fick varsin "mala" (blomsterkrans). De hade gjort en fin liten krans åt mig, jag blev så fin. Jag hade på mig mina Indiska kläder som jag fick förra gången jag var i Indien. Kransen passade så fint till den tyckte jag. Jag tyckte att det var extra spännande denna gång för nu fick jag vara med och fritera bröd med en av flickorna på barnhemmet i Shahpur. Det var bara hon och jag som fick göra det. Sedan åt vi ris och grönsaker tillsammans allihop. Brödet var godast, tyckte jag – jag hade ju varit med och tillagat det.

Efter några dagar var det dags för bröllopet. Dagen till ära hade jag på mig min fina gula sari. Ett indiskt bröllop har mer fart och fläkt över sig än ett svenskt, lite mer oordning också. Aditi och hennes Kenneth blev gifta i alla fall. Festen som varade till över midnatt hade man utomhus, det var ju så varmt – och mycket folk. Det var 1500 personer bjudna, hur många extra grannar det kom vet man inte. Ingen lokal kunde rymma så många gäster. Maten var jättegod, en riktig Indisk buffé där ingenting av indisk mat saknades.

Jag fick gratulera brudparet och överlämna paketet och fotograferas tillsammans med dem. Både dom och jag var ju så vackra i våra färgglada kläder. Det var så kul att då vara med på ett indiskt bröllop. Detta glömmer jag aldrig!

Man blir trött av värme och bröllop. Det var skönt att få komma tillbaka till Sverige efter en dryg vecka i Indien. Nu vill jag resa lite mer i Sverige, hoppas vi ses!

/Haki

Genom Elsie-Britt Elf, Askersund