

Det är full fart och full koll på scoutlägret när Annika Ovander och Sassa Orebring anländer till Malawi och lägerplatsen utanför Lilongwe. De kan dra var sin lättad och nöjd suck. Annika har arbetat sedan 1998 med scouting i Malawi. Åren 2003–2007 var hon även EFS missionär på plats i landet. Scouten Sassa var EFS utbytesstipendiat 1999 samt ansvarig på plats i Malawi för utbytet hösten 2003. Nu ser de resultat av flera års engagemang.



Annika Ovander har erfarenhet av många ledarutbildningar och läger i Malawi.

# Scoutvänner för alltid

Ruth Munthali, John Silibonde, Dan Chikweko och Howard Maujo – järngänget som tillsammans med oss svenskar och scoutchefen Evance Mphalasa ska ansvara för två scoutledarkurser – har varit på lägerplatsen några dagar redan och förberett. Dessa fyra utgör, tillsammans med lägerplatschefen Shy Bushman och chauffören Chikondi Namalanda, ett välutbildat team inom scoutrörelsen i Malawi, en rörelse som vi i EFS scout och KFUK-KFUMs scoutförbund var med om att starta för drygt tio år sedan.

Återseendet är känsloladdat trots att det är knappt ett år sedan jag var i Malawi. Min följeslagare Sassa Orebring har dock inte varit där på tre år, och för de två unga scoutledarna Fanny Engman och Carin Stegen som vi har med oss från Stockholm är det första gången i Afrika.

## Många minnen

Enbart det faktum att teamet verkar ha allt under kontroll känns underbart. De här ledarna tog sina första stappande steg som scouter 1999 och har sedan varit rörelsen trogna. Vi skrattar åt många minnen från den allra första kursen under påsken för elva år sedan. John minns hur han kom tre dagar för sent till kursen, som varade en hel vecka, och hur vi kursledare inte ville ge honom något intyg om genomgången kurs.

Jag minns hur han sprang efter bilen när vi åkte därifrån och hur han ropade och bedyrade att han skulle svara på vilka frågor vi än ställde per brev. Efter hemkomsten till Sverige den gången satte jag ihop en "examination" åt honom och skickade till Malawi. Döm om min förvåning när det efter några månader damp ner ett brev med utförliga svar på alla frågorna och en försäkran om att han skulle vara scout för alltid! John fick sitt kursintyg och har nu till slut också genomgått den högsta scoutledarutbildningen internationellt.

Men det är Ruth som är den klart lysande pedagogiska stjärnan och som snart kommer att få sitt certifikat som utbildare av WOSM i Afrika (en av världsorganisationerna för scouter, både pojkar och flickor). Det är verkligen inte illa av en ung kvinna i det patriarkaliska Malawi.

## Scouting välkomnar alla

Den första kursen, som är av grundläggande karaktär, har 36 deltagare. Vi samlas på Långfredagens kväll på lägerplatsen Makwawa i södra Malawi. Platsen rustades upp för tre år sedan tillsammans med brittiska scoutvänner. Ungdomar från de båda länderna jobbade hårt hela sommaren inför scoutings 100-årsjubileum som världsrörelse.

Den tre dagar långa kursen ger en bra grund för att starta scoutgrupper hemma i församlingen eller i byn. De

flesta deltagarna kommer från lutherska kyrkan men några från andra sammanhang. Scouting är en rörelse som är politiskt och religiöst obunden och välkomnar alla oavsett kön eller ras.

Ledarskap, gruppdynamik, scoutings historia och praktiska övningar avlöser varandra. Sassa och jag finner oss mesta delen av tiden sitta "på bänken" och lyssna. I pauserna blir det alltid spontan sång och dans av deltagarna.

Dagen efter kursstarten anländer så ett 70-tal glada scouter mellan 10 och 15 år för att delta i det läger som vi också har ansvar för. Det är ett ganska besvärligt företag att förflytta barn på ett säkert sätt i Malawi, så därför har vi hyrt två bussar – ändå blir det bara halvsäkert enligt svenska mått, för det finns inga säkerhetsbälten i bussarna.

## Kulturella skillnader

Organisationen på ett läger i Malawi är inte som i Sverige. Ingen lägerkommitté har jobbat i ett halvår inför lägret, ingen större upphandling har gjorts, och matlagningen sköts av två kvinnor från kyrkan. Maten är synnerligen lokalt producerad: kycklingar och getter slaktas, plockas och styckas på plats, majs, ris, matolja och socker bärs på starka axlar upp till ute-köket som består av en eldstad och några grytor. Alla hjälps förstås åt.

Frukosten består av tre vita franskbrödskvivor och en mugg varmt och mycket sött te. Sockerkonsumtionen skulle räcka till ett helt Patrullriks!

Men alla är glada och ser fram emot att få kött en gång om dagen, vilket man inte får hemma, men framför allt längtar man efter att få ha kul tillsammans och att få sova i tält med nya och gamla kompisar.



Sassa, John, Dan och Howard är vänner sedan tio år tillbaka. Alla är djupt engagerade i scouting.

Programmet på ett malawiskt scoutläger är inte alls planerat. Det behövs inte eftersom vi har fotbollar med oss och malawier är fotbollstokiga, både pojkar och flickor. Flera timmar ägnas också åt att sjunga och dansa traditionella danser och inte minst åt att ha lägerbål på kvällarna. Kvällarna är magiska med stjärnklar himmel och ett kompakt mörker – vi svenskar klarar oss inte utan våra ficklampor. Första natten börjar det dock regna, och ingen av scouterna har regnkläder – en del tält står inte heller emot regnet, så filter och sovsäckar, skor och kläder är dyblöta dagen efter. Ingen gnäller för det, utan det är bara att lägga ut på tork på stenar och buskar. Hur många som ville åka hem till mamma? Ingen, så klart!

När barnen åker hem på måndagskvällen anländer 20 nya ledare som ska delta i en avancerad ledarkurs fram till torsdag. Nu blir Sassa och jag mer inblandade och återser ännu fler bekanta ledare – många av dem har vi själva varit med och gett grundutbildning. En bättre feedback och bekräftelse av tolv års resor till Malawi i scoutings namn kunde vi inte få: duktiga ledare och glada barn! Vi hoppas och tror dock att

cirkeln inte är sluten utan att EFS scout och KFUK-KFUMs scoutförbund ska behålla kontakten med sina scoutvänner i Malawi.

**Annika Ovander**

**Du kan stödja kyrkan i Malawi via bg 900-9903. Skriv "Malawi" i meddelanderutan. Tack för din gåva!**



Ruth Munthali har gått från att vara en blyg tjej till en pedagogisk mästare med pondus inom scouting.



All mat förbereds från grunden. Djur slaktas och färska grönsaker köper man från stånden nere vid vägkorsningen. Det är bara frukostens vita brödsivor som kommer färdiga från affären.