

## Kollektupprop till Barn i alla länder

**1- 22 februari 2015**



Foto: Olof Brandt

## Förstår du vad du läser?

På vägen mellan Jerusalem och Gaza möter evangelisten Filippus en etiopisk hovman, efter att en ängel hade sagt åt Filippus att ta den vägen. Han hör hur etiopiern läser profeten Jesaja och frågar honom "Förstår du vad du läser?". Utifrån Jesaja-texten får Filippus berätta om Jesus, och när de når ett ställe med vatten frågar den etiopiske hovmannen om han kan bli döpt.

Som kristna idag har vi Bibeln som "facit", vi kan läsa om hur profeten Jesajas ord tar mänsklig gestalt i Jesus. Men att läsa bibeln på ett språk jag förstår och få undervisning utifrån Bibeln är inte självklart.

BIAL är med och stöttar tevestationen Sat-7 som förmedlar bibelns budskap i Mellanöstern och Nordafrika på arabiska, turkiska och farsi, genom drama, musik och visuella uttryck. På barn- och skolhem i Indien får barnen inte bara erfara Guds kärlek genom de människor som tar hand om dem utan får också undervisning utifrån Bibeln. I Dodoma stift i Tanzania är BIAL-missionären Ulf Ekängen delaktig i kyrkans undervisning i kristendom på skolor. Söndagsskolematerialet SKATTEN – på äventyr med Gud låter barn tillsammans med ledare leva sig in i Bibelns berättelser.

Precis som Filippus kan vi som lärjungar få berätta för andra om Jesus utifrån bibelordet med andens hjälp, som det berättas om i Apostlagärningarna.

Tack att du är med och bidrar till BIALs arbete i Sverige och världen över genom bön och ekonomisk gåva!

**Sofia Svensson**  
**Bial-inspiratör**

EFS Bg 900-9903 märk inbetalningen med "BIAL", Swish 123 421 68 91