

Abigail gillar att sjunga och läsa Guds ord

Abigail är tio år och bor i Eritrea på Afrikas horn. EFS första missionärer kom dit år 1866 och idag finns många eritreaner i våra kristna gemenskaper i Sverige.

Text **Sofia Svensson** Bild **Privat**

Abigail Solomon är tio år och går i årskurs tre. Hon bor med sin familj i Eritrea, i huvudstaden Asmara. I familjen är de tre systrar, två bröder, mamma och pappa.

– Jag älskar min familj och min familj älskar mig. Varje kväll sjunger vi och läser Bibeln. Under kvällen samtalar vi med vår pappa om skolan och livet. Han berättar att vi måste älska varandra och vår omgivning.

Med kompisarna gillar Abigail att leka kurragömma och andra lekar. Det är kul när kompisar fyller år! Då bjuds de hem till varandra och leker.

– En bra kompis ljuger inte. Den älskar och tycker om mig och är som ett syskon som förstår mig. Att inte ha några kompisar skulle inte kännas bra, det skulle vara ensamt.

Abigail är med i söndags-

skolan i sin kyrka. Klockan nio börjar de med bön och sjunger sedan lovsång och läser Bibeln. Barnen får läxor för att inte glömma vad de läser. Varje lördag tränar söndagsskolan på att sjunga lovsång och efter tre veckors träning får de sjunga inför hela församlingen.

– Det jag gillar med min kyrka är att de äldre lär oss om Bibeln och vi får chans att sjunga.

Abigail säger att det är Guds kärlek som gör att hon kan älska sin familj, sina vänner och omgivningen.

– Gud gör mig nöjd och jag känner kärlek och glädje. När jag sjunger och när jag ska läsa Guds ord känner jag mig glad.

Vänskap för Abigail är kärlek, glädje, att ha en gemenskap och att kunna dela sina tankar och livet med varandra. 🌿



Abigail Solomon, till vänster, och hennes syskon.