

# Alla barn har rätt till liv

## Följ med BIAL-Marita på sjukhus i Tanzania



Så roligt att jag får skriva lite till er barn i Sverige härifrån Tanzania. Min man Carl och jag bor på bibelskolan i Kiabakari, nära Afrikas största sjö Viktoriasjön. Vi har varit i Tanzania i precis ett år. I Sverige bor vi i Borås och jag arbetade jag på barnavdelningen på sjukhuset. Jag är barnsjuksköterska.

Tre dagar i veckan tar jag bilen och kör fyra mil till kyrkans sjukhus i Bunda. Det är en väldigt vacker väg, och jag ser jättemånga barn som promenerar på både grusvägen och asfalten på väg till och från skolan. Jag brukar vara på två olika ställen på sjukhuset. Fast först är det morgonbön, då sjunger vi och lyssnar på en liten predikan.

### Malariamedicin är gratis

På tisdagar och onsdagar är jag på barnavdelningen. Många barn har malaria. Det kan man få om man blir stucken av en mygga här. Man får hög feber och känner sig väldigt sjuk. Då behöver man stanna på sjukhuset några dagar och få medicin och vila sig. Någon vuxen är alltid med barnet, mamma, pappa, mormor eller någon annan de känner. Medicinen mot malaria är gratis. En del annan medicin kostar pengar och en del familjer har svårt att betala. Ibland måste släktingarna hjälpa till och sälja en ko eller get om de har, för att få råd med sådan medicin. Så det är jättebra att malariamedicinen är gratis så att alla barn kan få den.

### Leksaker är bra att ha!

Om man är barn och ligger på sjukhus i Sverige brukar det finnas ett lekrum med många leksaker och om man ska få en spruta får man ofta en bedövningssalva innan och kanske blåsa såpbubblor under tiden. Det är bra för då gör det inte så ont, och när man får leka kan man tänka på något annat än att man är sjuk och kanske behöver få en spruta. Här på sjukhuset finns det bara några få leksaker, men jag försöker använda dem som finns.

Här ser ni en flicka som tittar på och leker med en kulram med fina pärlor under tiden jag gjorde rent ett sår på hennes rygg. Innan hade hon fått medicin så att det inte skulle göra så ont. Veckan efter mädde hon mycket bättre och var uppe och gick i korridoren.



## Barn ska växa

På fredagar är jag på barnavårdscentralen. Ibland kommer det femtio barn, ibland mer än 130! Det är små bäbisar och barn upp till fem-sex år, precis som i Sverige. Vi är flera sköterskor som hjälps åt att väga barnen.

Se på fotot hur de hänger i en liten påse när de vägs! Sedan brukar jag få skriva in vikten i barnets BVC-bok. Om barnet inte går upp i vikt som de ska måste vi fråga om de är sjuka, eller om de har problem att äta och ge mamman eller pappan råd om hur de ska göra. För barn ska ju växa. Vi måste också fråga exakt hur gamla de är.

## Vaccination mot sjukdomar

Precis som i Sverige får barnen vaccinations-sprutor för att de inte ska få olika sjukdomar. De får den första när de är nyfödda och nästa när de är sex veckor. Och sedan många gånger till. Det är olika sorters sprutor så det gäller att hålla ordning både på det och på hur gamla barnen är så att de får rätt spruta. Dessa sprutor är också gratis, och nästan alla barn kommer för att få dem. Det är bra, för då blir inga barn sjuka i mässlingen eller andra farliga sjukdomar.



På BVC delar de också ut gratis myggnät så att myggorna inte kan sticka en när man sover.

Det var meningen att dockan Haki skulle vara med mig på sjukhuset och träffa barnen där, men hon har åkt från Nora, BIALs missionär i Iringa, och är och hälsar på i huvudstaden Dar es Salaam och kan inte åka buss hit alldeles ensam. Vi hoppas att vi kan hämta henne snart.

Hej då från Tanzania!

Tutaonana – det betyder ”vi ses”.

/Marita Hasselberg