





# TILLSAMMANS I MISSIONSUPPDRAGET

## ÅRETS INTERNATIONELLA MISSIONSPROJEKT

Bibeln berättar att varje människa är skapad till Guds avbild, och människan finner sin identitet i relationen till Gud, varandra och resten av skapelsen. Den världsvida kyrkan återspeglar tillsammans vem Gud är och gestaltar Guds rikes hemligheter som utgår från vittnesbördet om Jesus Kristus – världens hopp.

I söndagsskolan kan vi erfara att vi hör ihop med kristna syskon i andra länder. Tillsammans står vi i missionsuppdraget och ger av vad vi har till varandra – materiellt, andligt och socialt, för att fler ska få lära känna Jesus. ”Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra”. Romarbrevet 12:4-5

### Vi följer en fredsfurste

Den här terminen sätter vi fokus på fred, som är andra delen av årstemat ”Alla barn har rätt till tro och fred”. Fred är ett genomgående tema i Bibeln. I Gamla Testamentet visar sig en fungerande relation med Gud genom social rättvisa och fred, och att folket tar hand om främlingar, änkor, föräldralösa och så vidare. Profeten Jesaja talar om Sonen som skall födas och ett av Hans namn ska vara ”Fredsfurste”. Jesus själv talar om fiendekärlek och säger att de som gör fred är saliga och ska kallas Guds barn. Genom Jesu död och uppståndelse har den dyrbaraste av vägar till fred öppnats – förlåtelsens och försoningens. Det kristna hoppet är att förändring i en brusten värld kommer genom omvändelse från synd och förnyade hjärtan.

Fredsskapande sker i oss, i nära relationer, bland grannar och mellan länder. I samtal med barnen om fred kan vi förmedla att varje människa är skapad till Guds avbild, alla är lika mycket värda. Det innebär att jag ska visa vördnad för varje människa. Hur kan jag bemöta andra såsom jag själv vill bli bemött? Om jag som barn har rätt att få min röst hörd, hur kan jag själv visa respekt för andras tankar? Kanske barnen har berättelser att dela om förlåtelse. Hur känns det när man blivit sårad men ingen ber om förlåtelse? Att prata om fred är en möjlighet att prata om den seger som Jesus vunnit, och den frid Han vill ge oss.

”... och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred.” Ef 6:15

### Alla barn har rätt till fred

Barn drabbas alltid hårt av en väpnad konflikt. De kan skadas eller dödas av direkt fysiskt våld i stridigheterna. Barn drabbas ofta av brist på mat, vatten och säkra platser där de kan leka. I många fall tvingas också barnen att sluta skolan.

### Ur FN:s barnkonvention

Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva och utvecklas.

Artikel 22: Flyktingbarnet har rätt till skydd och hjälp.

Artikel 38-39: Barn får inte delta i väpnade konflikter och barn som blivit offer för sådana har rätt till rehabilitering.

Källor: UNICEF (2018), Kyrkornas globala vecka – SKR (2008, 2013, 2019).

### Hur kan vi vara med och verka för fred?

Hos flera av EFS partners finns ett aktivt fredsarbete på gräsrotsnivå och som rör barn. Här är några exempel.



Hopp för framtida generationen i Mellanöstern och Nordafrika  
SAT-7 är en tv-station som sänder program med kristna förtecken ut över hela Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Regionen är tyngd av politisk instabilitet, fattigdom och ojämlikhet, och SAT-7 ser sitt uppdrag att satsa på den kommande generationen. SAT-7 KIDS, en arabisk barnkanal, skriver just nu historia med programmet ”En gåta och en historia”. Tre unga programledare, Joyce, 12, Keyanna, 13 och Joy, 19 år, är med och lägger en stark grund av tro och goda värderingar till miljontals barn i MENA. Varje vecka direktsänder programmet bibelberättelser, sånger och

livserfarenheter. Barn ringer in och pratar med programledarna, delar sina berättelser och ber om råd. Programledarnas dröm för framtiden är att Gud ska använda dem och deras förmågor till att hjälpa fler människor, och att deras program ska hjälpa barn att komma närmare Jesus.

Genom SAT-7 kan vi vara med och ingjuta hopp, stötta den kristna minoriteten och verka för ett fredligt samhälle för unga att växa upp i. Läs mer på [www.sat7.org](http://www.sat7.org)



### Barns rättigheter i Tanzania

I Tanzania arbetar BIAL:s missionär Ulf Ekängen på kyrkans stift i staden Dodoma. Där leder han seminarier om FN:s barnkonvention för både ledare och barn. Just nu håller han och kollegan samlingar för skolelever om att vara annorlunda. Med respekt för olikheter kan fred skapas. Ulf har också nära kontakt med massajbyn Chitego. Massajer är en minoritetsbefolkning som på många sätt lever under förtryck. I Chitego vill de satsa på utbildning för barnen som en del i fredsbyggandet.

### Andra resurser för dig som är ledare

- På BIAL:s hemsida [www.bial.efs.nu](http://www.bial.efs.nu) hittar du mer information om BIAL-projekten och fler förslag på aktiviteter
- I Resurser i Planeringsverktyget finns artiklar med mera på temat.

### Så här stöttar ni missionsprojektet

I insamlingen till BIAL fördelas de pengar som kommer in där de bäst behövs. BIAL-satsningen i SKATTEN innebär alltså att informationen kring mission fokuserar på vissa projekt och länder, men att de pengar som samlas in fördelas mellan alla BIALs projekt.

Söndagsskolans gåvor kan sättas in på EFS bankgiro 900-9903. Märk insättningen med "BIAL". Eller Swisha till BIAL: 123 421 68 91.

Självklart är det möjligt att även stödja andra missionsprojekt, om ni hellre skulle vilja det.

### AKTIVITETER MED MISSIONSTEMA

- Kollekt med bildspel
- Uppdrag: ljuslyktor av återbruk
- Uppdrag: gör sparbössa
- Kollekt med film från Tanzania
- Uppdrag: gör fredsduvor