

SKATTEN Missionsprojektet VT-20, Alla barn har rätt till fred

Manus till bildspel

1. Startbild från dövskola i Eritrea:

Alla barn är lika mycket värda. Alla människor är skapade till Guds avbild – lika Gud och älskade av Gud. Men människor gör skillnad på varandra, blir osams och krigar. Det finns många barn som inte lever i fred, fast alla barn har rätt att leva och få skydd. Nu ska ni få höra om att det finns hopp för de barnen!

Den här bilden är från en skola i Eritrea, i Afrika. Där har det just blivit fred efter långt krig, och kyrkan kämpar för barnen. På den här skolan som kyrkan har går barn som är döva eller har hörselskador. Genom att lära sig teckenspråk får de möjligheter att vara med i samhället, så de kan få utbildning och arbete.

2. SAT-7 KIDS, flyktingläger i Mellanöstern och Nordafrika:

I Mellanöstern och Nordafrika (nämna gärna några länder och visa på jordgloben eller motsvarande) är det många barn som varit tvungna att fly från sina hem och de kan inte längre gå i skolan. Det finns särskilda platser där barn kan vara trygga, som på den här bilden i ett flyktingläger. Tillsammans tittar barnen på teveprogram för barn på kanalen SAT-7 KIDS. De får lära sig skolämnen, och de får höra om Jesus. Det ger dem hopp och frid.

3. SAT-7 KIDS, Puzzle:

Ett program som SAT-7 KIDS visar heter Puzzle (Pussel). Där får barn genom lekar och tävlingar lära sig om sina rättigheter. De lär sig också att vi inte bara rättigheter utan också skyldigheter, ansvar att vara rädda om varandra – alltså, se till att andra får sina rättigheter. I programmet lär sig därför barnen att hitta sätt att bygga fred och ett bättre samhälle tillsammans.

4. Massajby i Tanzania:

I Tanzania lever massajfolket. De bor ute på landet, på massajsteppen och har sina alldeles egna traditioner och sätt att leva som till exempel ett eget språk. Det är inte så lätt för massajerna att få sina rättigheter i Tanzania och det finns de som är osams med massajerna. I massajbyn Chitego, som BIAL stöttar, får barnen utbildning och folket där har fått hjälp att få rent vatten. Det är viktiga saker för att bygga för fred.

5. Haki-dockan i Tanzania:

Här är BIAL:s docka Haki tillsammans med ett barn på ett barnläger där de just ska plantera träd. Träd hjälper till att ge en bra miljö! Haki betyder rättighet på swahili som talas i Tanzania. Haki vill berätta om Jesus som visar oss att vi ska älska varandra, som Gud älskar oss. Haki vill att alla barn ska veta att de är lika mycket värda, och trots att barn har det på många olika sätt så är de lika älskade av Gud som vill ge dem frid i sina hjärtan. Haki-dockan finns att låna från Salt.