

SoulMate – kollekt till Barn i alla länder, BIAL

Bild 1:

SoulMate betyder själsfrände. Guds familj finns över hela världen, vi är syskon som hör ihop. I Soul Children kan vi vara med och samla in pengar till barn och ungdomar i andra länder. Vi ska nu samla in pengar till BIAL – barn i alla länder, som vill att barns rättigheter ska bli tillgodosedda och att barn ska få höra talas om Jesus.

Bild 2:

I Tanzania stöttar BIAL arbete med söndagsskolor. Söndagsskolledare får lära sig att undervisa barn om kristen tro, och även att berätta för barn om deras rättigheter. Tillsammans kan kyrkan ge barn stöd i livet.

Bild 3:

Många barn i Mellanöstern och Nordafrika är på flykt eller lever i områden där det är konflikter. Genom barnkanalen SAT-7 KIDS kan barn titta på skolprogram på teven. Det finns också program dit barn kan höra av sig för att få råd och hjälp i sin vardag. Det ger hopp i en orolig tid.

Bild 4:

De här ungdomarna bor i Shahpur, i Indien. I Indien bor det inte många kristna och ibland är det väldigt svårt att vara kristen. I kyrkan kan ungdomarna få kompisar! I kyrkan i Shaphur får också föräldralösa barn ett tryggt hem och stöd att gå i skolan.

Bild 5:

Tack för din gåva!

Pengarna används till söndagsskolarbete i Tanzania, kristna teveprogram för barn i Mellanöstern och Nordafrika, barnverksamhet i kyrkan i Indien och ännu mer!

Avslutande bön:

– Tack Gud för att du är nära oss här och att du är nära barn i alla länder. Hjälp alla barn som är ensamma, sjuka och rädda. Vi ber för alla ledare, lärare och föräldrar som möter barn. Vi ber för alla barn som förföljs på grund av sin tro och som inte lever i fred. Välsigna våra gåvor, så att de blir till hjälp för barn.