

TILLSAMMANS I MISSIONSUPPDRAGET



I söndagsskolan kan vi tillsammans med barnen erfara att vi är del av en världsvid kristen gemenskap. Som Guds familj har vi syskon över hela jorden. De som vill tro på Jesus har Gud gett rätten att kallas Guds barn! Syskon kan vara både lika och olika varandra, där finns kärlek, samtidigt som man kan tycka olika om saker. Det går inte att begära från en förälder att den skulle bry sig enbart om mig. Tillsammans är vi och systerkyrkor i andra länder kallade till Jesus och ut i missionsuppdraget. Vi hör ihop och delar med oss av det vi har, gläder oss och sörjer med varandra. *"Ty liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus, men var för sig är vi lemmar som är till för varandra"* (Rom 12:4-5).



UR FN:S BARNKONVENTION

Artikel 23: Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.

Alla barn har rätt att gå i skolan!

Denna termin fortsätter vi temat om alla barns rätt till utbildning i det internationella missionsprojektet. Barn har rätt att gå i skolan, att vara trygga där, få uttrycka sin mening och lära sig så mycket som möjligt. Barn har också ansvar att medverka till att skolan är en trygg miljö för de som befinner sig där, lyssna på andra och att göra sitt bästa för att lära sig. Vad betyder det för barnen i söndagsskolan? Och för barnen i våra systerkyrkor? Om vi zoomar ut från Sverige ser vi att i många delar av världen ges barn inte möjligheten att gå i skolan. Barn som är fattiga eller som lever i länder som är inblandade i krig eller konflikter går mer sällan än andra barn i skolan. Totalt är det 263 miljoner barn runt om i världen som inte går i skolan (UNICEF, 2018). Glädjande är dock att andelen barn som börjar i grundskolan har ökat och att framsteg skett gällande flickors skolgång (UNESCO, 2017).

Varför är det så viktigt att barn får gå i skolan?

- Utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet. Att lära sig läsa och skriva möjliggör ett självständigt liv.
- Utbildning ger barnet chans att utveckla sina möjligheter till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka i frågor som berör barnet.
- Skolan skyddar barn mot människohandel och skadligt arbete.



Hur kan vi vara med och förändra?

Så här stöttar BIAL barns rätt till utbildning:

Skolor som ger hopp för barn i Eritrea

De dövas situation i Eritrea är som på många andra platser i världen mycket svår. De diskrimineras och har inte samma rättigheter som hörande. Evangelical Lutheran Church of Eritrea (ELCE) driver två skolor för döva och hörselskadade. En i huvudstaden Asmara och en i näst största staden Keren. Genom skolorna ges döva och hörselskadade barn möjligheten att gå i skolan och få en yrkesutbildning så att de kan vara delaktiga i samhällslivet. Eleverna ges grundläggande bibelkunskap och får höra talas om Jesus.

BIAL stöttar också två vanliga landsbygdsskolor i Eritrea, i Kulluko och Gheleb. Båda skolorna har årskurs 1–5, de är snitt 34 elever på en lärare, och skolorna är i stort behov av reparationer, bra skolmaterial och näringsrik mat.

Stöd till utsatta barn i Etiopien

Nästan 50 barn i Rama i norra Etiopien får genom BIAL möjlighet till en bra skolgång! I staden har Mekane Yesus-kyrkan ett litet område där barn mellan 7 och 14 år samlas efter skolan för lunch, läsläsning, lek och gemenskap. 784 kr räcker till lunch i ett år till ett barn i Rama. Dessutom behöver husen på området renoveras och byggas ut, och lek- och sportmaterial skulle behövas för barnens fritid.

I huvudstaden Addis Abeba ges studiestöd till barn i fattiga familjer i form av skolavgift, skolmaterial och skolskjuts genom organisationen ”Hope for Children Ethiopia”. 310 kr räcker till mat i en månad för ett tidigare gatubarn som nu får stöd av HCE. 1500 kr räcker till ett års skolgång för ett barn i en fattig familj.

Barns rättigheter i Tanzania

I Tanzania finns BIAL:s två egna missionärer som båda brinner för barns bästa! Ulf ”mwalimu/lärare” Ekängen leder seminarier för ledare inom kyrkans verksamhet om barns rättigheter ur olika perspektiv. Ulf har också nära kontakt med en massajby som har sin egen förskola, som han har hjälpt till att etablera. Nora Sandahl arbetar bland annat med att stödja Iringa stifts arbete i att utveckla familjeverksamheten ur ett barnperspektiv. Hon undervisar och leder seminarier för söndagsskolledare och andra barnledare i församlingarna.

Andra resurser

- På BIAL:s hemsida www.bial.efs.nu hittar du mer information om BIAL-projekten och fler förslag på aktiviteter.
- På efsplay.nu kan du som ledare se EFS insamlingsprogram ”Se be ge” från 2018 med fokus på barn som lever i utsatthet.

Så här stöttar ni missionsprojektet

I insamlingen till BIAL fördelas de pengar som kommer in där de bäst behövs. BIAL-satsningen i SKATTEN innebär alltså att informationen kring mission fokuserar på vissa projekt och länder, men att de pengar som samlas in fördelas mellan alla BIALs projekt.

Söndagsskolans gåvor kan sättas in på EFS bankgiro 900-9903. Märk insättningen med ”BIAL”. Eller swisha till BIAL: 123 421 68 91. Självklart är det möjligt att även stödja andra missionsprojekt, om ni hellre skulle vilja det.

AKTIVITETER MED MISSIONSTEMA

- Kollekt med bildspel från Eritrea och Etiopien
- Uppdrag: insamlingsprojekt med te och hambasha
- Kollekt med film från Tanzania
- Uppdrag: lek från Tanzania och Eritrea

