

# Berättelse: Häng med på Gudstjänst i Malawi



En gudstjänst i Malawi börjar vid niotiden, innan solen blir outhärdligt varm. Men klockslaget för gudstjänstens början är inte så exakt på pricken som i Sverige. Folk kommer långt ifrån och många har inga klockor. Det gör att folk droppar in allt eftersom. Kanske slår någon med ett metallrör på fälgen som hänger i ett rep från en trädgren. Klingandet sprider sig över byn. Det är församlingens kyrkklocka som kallar till gudstjänst.

I väntan på att det ska börja, sjunger man. I Sverige sitter vi mer och små pratar innan det börjar, men i Malawi sjunger man. Det är inte bara i gudstjänsten man sjunger. Sången är något som man alltid bär med sig och man sjunger så ofta det bara går. Och det finns ofta tid för sång!

Församlingen samlas i en skollokal. Det finns inte så många kyrkbyggnader i Malawi, och de som finns är ofta förfallna. Därför lånar man andra lokaler att ha möte i. Denna söndag följer vi med till byns skola. Klassrummet har smyckats med glittergirlander. Längst fram finns även ett litet kors. Levande ljus som vi i Sverige tycker är en självklarhet, är en bristvara som är både dyr och svår att få tag på i Malawi.



Gudstjänsten börjar så småningom. 200 personer har trängt sig in i lokalen. Männerna sitter på ena sidan och kvinnorna på den andra. Barnen och kvinnor med små bebisar sitter på golvet. Det blir kvavt och varmt i lokalen. Två köror är med på gudstjänsten. Plötsligt börjar man att stampa i takt. De flesta står upp och rör sig i takt. En försångare tar upp en sång. Det är en ung tjej med stark och gäll röst.



Hon sjunger en strof och sedan sjunger alla andra likadant fast i flera olika stämmor. Det blir en härlig och stark sång, nästan så att taket lyfter sig i det lilla klassrummet. I den här kyrkan finns inga andra instrument än en trumma som ackompanjerar sången. Det är alldeles för dyrt. I stället använder man sig av fötter och händer för att skapa rytmer och av olika stämmor för att ge variation åt sången.

I övrigt är en gudstjänst i Malawi ganska lik en gudstjänst i Sverige. Man ber Vår Fader, prästen predikar, man ber trosbekännelsen och syndabekännelsen. Det tas upp kollekt för att samla in pengar till församlingens missionsarbete. Det som kanske skiljer sig mest från svenska möten är att man sjunger mycket, mycket mer. Efter två timmar ungefär avslutas gudstjänsten med att man går sjungandes ut och sjunger ett tag utanför lokalen som man haft mötet i. Sedan är det dags att gå hem, och många går nog och smånyttar gudstjänstens sånger då de går den långa vägen hem.

#### TIPS:

- Använd etnografikalådan med saker från Malawi, med hjälp av den kan ni:
  - Göra den enkla inredningen av ett rum/en hörna som kyrka med gurlanger och kors
  - Låta barnen prova tygskynken att ha på sig och bära docka (bebis) på ryggen med
  - Titta på malawiska pengar, kwacha, när det är dags för kollekt
  - Spela på trumman till någon sång ni sjunger tillsammans
- Låna Haki-dockan som kan berätta om när hon firade gudstjänst i Malawi!
- Titta på filmen "Gudstjänst i Nkhata Bay, Malawi" på Resurs-DVD:n som visar hur det kan gå till när kollekten tas upp.