

Berättelse: Haki besöker en söndagsskola i Malawi



Min senaste resa till Malawi var både rolig och spännande. Jag ska bara berätta om en sak som egentligen började redan när jag fick hälsa på i Söndagsstunden i Möllebackskyrkan i Kalskrona i våras och berätta om att jag skulle ut och resa. Ledarna och barnen där ville gärna att jag skulle få bjuda barnen i söndagsskolan i Lilongwe, som är huvudstaden i Malawi, på en liten fest. Jag tror inte att dom hade tänkt så noga på hur många barn det är i söndagsskolan där så när dom fick veta att det kanske skulle komma 60 barn på festen blev dom förvånade! Jag ville gärna få bjuda på kex och läsk och ostkrokar men ledarna i Söndagsstunden tyckte det var alldeles för onyttigt. Fast då sa jag att barnen i Malawi får inte så mycket läsk i vanliga fall att det kan vara så där jättefarligt och då sa dom okej.



På söndagen fick jag sitta med en pojke i kyrkan först. Han hade sin mammas stora Bibel med sej och verkade vara väldigt allvarlig. Han satt alldeles stilla och det var väldigt olikt mot vad det är i Sverige. Alla sånger var jätteglesa och det var mycket musik också och sedan fick söndagsskolans kör sjunga för alla i kyrkan. Tänk att där var en flicka som inte alls var rädd för att sjunga alldeles ensam och liksom leda de andra barnen i



deras sång! Jag räknade till åtta olika körer som sjöng, i Sverige har vi bara en eller två varje söndag.

Jo, barnen satt riktigt stilla i kyrkan men sedan blev det minsann fart på dem när prästen skulle predika och vi fick gå ut till deras egna lilla hus en liten bit från kyrkan! Eller hus och hus, det hade inga väggar direkt men både tak och golv så att man kan vara där när det regnar också men det gjorde det inte nu.

Alla sjöng och hojtade högt och allt var jätteroligt. Ledarna hette James och Grace och barnen var både små och stora, några var bara tre år och andra sådär fjorton år. Den allra minste, som heter Christopher, blev så trött så att han somnade precis där han satt mitt på golvet och missade allt det goda. Men hans storasyster sparade lite åt honom.

Jag förstod inte riktigt vad barnen sjöng och ropade för det var både på engelska och chiche-wa, men att det var om Jesus, det förstod jag. "Up, up Jesus! Down, down Devil" skrek dom. Det betydde att man skulle älska Jesus och inte tycka om det som inte är bra. Jag tyckte det var lite konstigt men allt kan ju inte vara som i Sverige och det tycker jag är bra. Sen läste James ur Bibeln och det var inte lätt att förstå ens på svenska. Men festen var så rolig och alla fick stå i kö för att få läsk och kakor och godis. Sedan dansade och sjöng vi allihop och jag blev jättemätt av ostkrokarna. Ja, se det var en riktig fest tyckte alla!

Haki genom Annika Ovander



TIPS:

- Använd etnografikalådan med saker från Malawi, med hjälp av den kan ni:
 - Göra den enkla inredningen av ett rum/en hörna som kyrka med gurlanger och kors
 - Låta barnen prova tygskynken att ha på sig och bära docka (bebis) på ryggen med
 - Titta på malawiska pengar, kwacha, när det är dags för kollekt
 - Spela på trumman till någon sång ni sjunger tillsammans
- Låna Haki-dockan som kan berätta om när hon firade gudstjänst i Malawi!
- Titta på filmen "Gudstjänst i Nkhata Bay, Malawi" på Resurs-DVD:n som visar hur det kan gå till när kollekten tas upp.