

Barn i Kairos sopstäder

Marina och Ranya

Marina är 17 år gammal och bor i sopstaden i Ezb-el-Nakhl. Hon har en storebror som heter Mina och en yngre syster som heter Ranya som är 12 år. Pappan och Mina jobbar som sophämtare. Deras arbete är att öppna alla soppåsar och sortera innehållet för hand. Eftersom de inte har skyddshandskar sticker de sig ofta på gamla kanyler och blir sjuka. För sitt arbete tjänar de max ca 70 kronor tillsammans per dag.

Familjen har sett värdet av att döttrarna får utbildning vilket inte är så vanligt i det här området. Själva hade familjen inte möjlighet till detta men genom Cornerstone och EFKs skolprojekt har flickorna kunnat gå i skolan. Projektet erbjuder förutom skolgång också undervisning i hälsa och hygien, man jobbar också med att stärka flickornas självkänsla vilket syns tydligt hos Marina och Ranya. De har ambitioner och vilja att förändra sin situation och de klär sig med rena kläder trots att de bor bland sopor vilket inte är enkelt.

Marinas och Ranyas favoritmat är makaroner och kyckling. Marinas favoritfärg är svart och rött medan Ranyas är vit.

Ranya kommer börja 7:an i höst och hon drömmer om att bli historielärare.

Marina kommer ta studenten i år och drömmer om att kunna fortsätta studera på universitet till engelskalärare. På fritiden tycker hon om att skriva berättelser och dikter. Marina hoppas i framtiden kunna hjälpa till att undervisa de andra flickorna i skolprojektet i engelska. Hon är ett fantastiskt exempel på hur vi med små medel kan hjälpa utsatta flickor till en bättre framtid!



Fayza

Mitt namn är Fayza, jag är 14 år och går i 8:an. Jag bor i Kairo i ett område som heter Ezb-el Nakhel. Jag har två yngre bröder som heter Yusef och Isac. Mina mamma är sjuk och pappa har problem med hjärtat och kan inte jobba, därför har jag fått hjälp för att kunna fortsätta med skolan i 5 år nu. Mitt favoritämne i skolan är matematik och då jag blir stor skulle jag vilja bli revisor. Jag drömmer om att kunna studera och få ett bra jobb så jag kan hjälpa min pappa och mamma.



Martina

Martina är en av ca 70 flickor som genom EFK och deras samarbetspartner Cornerstone får möjlighet att gå i skola.

Mitt namn är Martina och jag är 14 år gammal. Jag har två yngre syskon, Kyrullan som är 11 och Sara som är 6 år. Min pappa jobbar som bärare, men han har diabetes och kan inte se bra – därför kan han inte jobba så mycket. Jag har fått hjälp av Cornerstone att kunna gå i skolan i 4 år, nu går jag i klass 1 preparatory school (klass 7). Mitt favoritämne i skolan är engelska och jag drömmer om att bli läkare när jag blir stor.

För Missionsprojektet i SKATTEN – på äventyr med Gud Barn i Mellanöstern och Nordafrika

I skolan är det svårt eftersom andra elever och lärare mobbar mig för att jag är kristen. Eftersom lärarna inte undervisar så mycket på skoltid behöver vi ta extralektioner på kvällarna för att klara proven. (Martina är en mycket duktig student, extralektionerna har lärarna satt i system för att tjäna extra pengar). I området där vi bor är det fattigt och har varit mycket våld det senaste året. Förra året i april dödades 6 kristna där jag bor, därför vågar inte mina föräldrar låta mig gå ut eller gå hem till kompisar, det är tråkigt. På fredagar är vi i kyrkan hela dagen, vi har möte och träffar mina kompisar—det är kull! På loven samlas vi (ca 40 flickor) på Cornerstone ett par dagar i veckan och sjunger, har bibelstudium, lektioner om hälsa och i engelska samt får teckna och måla. Vi får också mat där och det är bra! Lärarna är snälla och bryr sig om mig.

Vad jag drömmer om framtiden? Jag vill bli läkare, helst hjärtskirurg, och få ett jobb så jag kan hjälpa min familj. Jag vill också hjälpa Egypten att utvecklas och bli ett bättre land. Jag älskar Egypten och är stolt över mitt land!

Jag skulle vilja att ni hjälper mig att be för mitt land Egypten. Att våldet ska sluta och det ska bli säkert igen. Ni får också gärna be för min familj, att pappa ska kunna arbeta och för mig i skolan.

