

Kollekt med film från söndagsskolan i Dodoma och berättelse

Genom SoulMate Tanzania kan vi ha gemenskap med barn i andra länder. Som kristna är vi en stor familj över hela världen! Nu i november får vi lära oss om hur det kan vara att leva som barn i Tanzania.

Du behöver:

- förbereda inför att se film som du hittar här <http://efsplay.nu/sondagsskola-i-dodoma/>.
- Insamlingsaffischen med karta och fakta om Tanzania
- Korg eller liknande för kollekt, alt berätta om hur ni ska samla in pengar tillsammans

Innan ni ser *filmen Söndagsskola i Dodoma*, kan du berätta om vad ni kommer att se:

Idag ska ni få se en film från en söndagsskola i Dodoma (en av de två huvudstäderna i Tanzania). Där finns sju kyrkor som tillhör den lutherska kyrkan i Tanzania, ELCT, ungefär som Svenska kyrkan i Sverige. BIAL har en egen missionär i Dodoma. Han heter Ulf Ekängen och jobbar på ELCT:s stiftskontor. Ulf älskar att jobba med barn och arbetar för att de vuxna ska ta barnen på allvar. Barnen tycker mycket om Ulf.

I många av kyrkorna i Tanzania är det gudstjänst och söndagsskola flera gånger på söndagarna. Det är så många som vill fira gudstjänst och gå på söndagsskolan så det skulle bli för trångt om alla skulle gå samtidigt.

I en av kyrkorna i Dodoma, ELCT Arusha road, har de gudstjänst och söndagsskola tre gånger varje söndag. Den första börjar redan klockan 7 på morgonen. Vissa barn går till söndagsskolan alla tre gånger så de kommer inte hem förrän klockan fyra på eftermiddagen. I kyrkan på Arusha Road är det lite färre barn än i andra kyrkor, men det är ändå många fler än vi är vana vid i Sverige, under en samling kan det vara 70 barn.

I den här söndagsskolan sjunger lärarna och barnen jättemycket. De har inget piano eller någon gitarr, istället är det några barn som spelar trummor under sångerna. Jättehäftigt! Söndagsskolan på filmen ska göra en sångbok så att andra kyrkors söndagsskolor får många sånger att sjunga tillsammans.

När Ulf hälsade på söndagsskolan på Arusha Road skickade de med en hälsning till barnen i Sverige om Guds välsignelse! Visst är det fantastiskt att vi får höra ihop med barnen i alla länder genom att vi har samma far i himlen!

Titta på filmen *Söndagsskola i Dodoma* som finns på EFS play <http://efsplay.nu/sondagsskola-i-dodoma/>

Samtala gärna kort om filmen med barnen utifrån deras tankar om vad de just sett!

- Om ni skulle vara med söndagsskolan i filmen, hur tror ni det skulle vara?
- Vad tror ni barnen i Dodoma skulle tycka om att vara med oss här i kören?

I SoulMate ska vi samla in pengar till BIAL (Barn i alla länder) tillsammans!

På det sättet får vi vara med och ge pengar till kyrkan i Tanzania så att fler barn kan få lära känna Jesus och få hjälp och stöd i livet på olika sätt, till exempel med hjälp av Ulf Ekängen, vår BIAL-missionär som utbildar söndagsskolledare, lärare och andra som

möter barn.

Avsluta med en kort bön:

– Tack Gud för att du är nära oss och barnen i Tanzania.

Välsigna våra gåvor, så att de blir till hjälp för dem.