

Mer än nog med vatten?

Film om Nora och samtal

I Sverige har de flesta av oss allt vad vi behöver, och det kan vara bra för oss att se vår vardag ur ett nytt perspektiv.

Titta på filmen BIAL-Nora i samband med att ni berättar om SoulMate Tanzania.

Material

Kraftig tejp och lappar

Hink

Utrustning för att visa filmen *BIAL-Nora* från resurs-DVD:n

Förberedelse

Om det är genomförbart där ni håller till:

Använd kraftig tejp och stäng av alla vattenkranar i huset, utom den som är längst bort. Man ska alltså inte kunna öppna kranen.

(Det är inte meningen att ni ska täppa till mynningen på kranen osv.)

Sätt upp lappar där det står "avstängt" på alla de här kranarna.

Genomförande

Titta tillsammans på filmen. Fråga barnen vad de särskilt lade märke till, vad de funderar över när de ser filmen. Ser de likheter och skillnader med Sverige?

Vad har de i Tanzania lite av och vi mycket av?

Vad har vi lite av och de mycket av?

Livsviktigt vatten

Vatten är något som vi i Sverige har mycket av, och alltid räknar med ska finnas nära i kranar. Ute på landsbygden i Tanzania är det många barn som behöver gå till en flod, brunn eller vattendrag för att hämta vatten. I städer finns det inte heller alltid vatten inne i huset, så även där behöver vattnet hämtas in. Inne i städerna är det ofta svårare att få fräscht vatten, både i stad och på landsbygd behöver vattnet rengöras för att man inte ska bli sjuk.

Om du var tvungen att gå för att hämta vatten och sedan koka det du behövde, vad skulle du bli tvungen att sluta med för att hinna?

Hur mycket vatten tror du att vi använder varje dag?

Låt barnen komma med förslag. Den som kommer närmast vinner.

Kortfakta: I genomsnitt 160 liter per person och dygn, alltså 16 10-litershinkar. 10 liter för mat och dryck, 30 liter för toalettspolning, 30 liter för disk, 20 liter för disk, 20 liter för tvätt, 60 liter för personlig hygien, 10 liter för övrig användning. Vi ska dessutom komma ihåg att det behövs vatten för att framställa mat och kläder åt oss!

Priset kan vara att leta upp ett ställe i huset där man kan fylla en hink med vatten och bära tillbaka.

Kanske en ledare behöver hjälpa till!

Sammanfatta med att ställa frågan: *Vad vill Gud ge oss?*

Många människor får inte vad de behöver.

Var är Gud då?

Varför är det så i de här länderna?

Kan Gud använda dig och mig till att ge andra människor det de behöver?

Vad kan du och jag göra?

Vad blir du glad av att andra gör för dig?

Vad tror ni att vi kan lära oss av barn i Tanzania?

Att göra hemma

En utmaning kan vara att koka och kyla allt vatten som används under en dag. Man får bara använda det vattnet!

Eller försök att under en dag bara använda vatten från den kran som är längst bort från köket/badrummet, kanske till och med utomhus.