



Kollektupprop för Barn I Alla Länder 2012

Låt barn i alla länder få möta Guds kärlek

Någonstans i världen föds ett barn just i denna sekund och någon annanstans dör ett annat barn. I Etiopien finns en flicka som drömmer om att få gå i skolan och få bli ingenjör när hon blir stor. Men hon får aldrig börja skolan för att hennes föräldrar är döda och hon bor hos sin mormor och behöver hjälpa till hemma. I Sverige finns en annan flicka som går i skolan och pluggar mycket för att hon har föräldrar som drömmer om att hon ska bli ingenjör, men det vill inte hon.

I Indien finns en pojke som varje dag får äta middag tillsammans med sin pappa och mamma och sina syskon. I Sverige finns en annan pojke som aldrig får äta middag med sina föräldrar, för att pappa kommer hem när han sover och mamma hinner aldrig laga mat. Vem av barnen har det bäst?

Barn I Alla Länder är Salts och EFS egen missionssatsning för barn. Vi vill verka för en förbättring för barns levnadsvillkor för barn som lever i andra länder och för barn här hemma i Sverige. Vi vill hjälpa barn att få sin röst hörd, att få bli tagen på allvar, att få sina behov tillgodosedda. Vi vet att barn världen över är lika. Alla barn har samma behov av kärlek, trygghet, goda föräldrar, mat och rent vatten. Alla barn har drömmar om sin framtid men den ser olika ut beroende på var man bor. Men det är inte säkert att barn i Sverige har det bättre än ett barn i Indien eller Etiopien.

Jag hoppas att du vill vara med att bidra till en förändring och förbättring för barns levnadsvillkor världen över, genom att ge en gåva till Barn I Alla Länder.

Tack för din gåva!

Viktoria Nordén
Missionskonsulent
Salt – barn och unga i EFS

