



**J**ulen 2003 firade jag tillsammans med bibelskolekompisar i Tanzania. Vi genomförde vår praktik där som elever på Glimåkra Folkhögskola och fick tillbringa julen hemma hos Bials missionär Ulf Ekängen i Dodoma.

På juldagen var vi med på en julfest på barnhemmet *Agape* för före detta gatubarn. Jag och mina kompisar höll i lekar och vi åt tillsammans med barnen. Det är en av de finaste jular jag har upplevt!

Oron fanns till en början över att inte få fira jul med familjen i Sverige, med allt vad det innebär, men det blev jul ändå ... förstås!

Att höra julens budskap i en ny kontext och att vara i en gemenskap jag inte var van vid satte dessutom ett nytt ljus på julfirandet.

Jag vill tro att insamlingen till och engagemanget för Bial också kan ge nya perspektiv! Tack för alla bidrag under 2014 som ger barn någon och något att hoppas på!

SOFIA SVENSSON  
sofia.svensson@efs.nu  
073-828 45 40



Till och med november har ni samlat in **1 557 725 kronor** till Bial! Målet för hela året är 1,6 miljon.



BIAL

Johannes Polback bor med sin familj i Tanzania och har kompisar från många olika länder.

## ”Jag kan tänka mig flytta tillbaka till Afrika när jag blir vuxen ”

*Johannes är 10 år och bor tillsammans med sin familj i Tanzania. Familjen är utsända som missionärer för EFS till staden Mwanza som ligger vid Viktoriasjön. Johannes går på den internationella skolan Isamilo School.*

### Hur var det att börja i skolan i Mwanza?

– Pirrigt! Jag kunde ju inte så mycket engelska, så även om alla barn var snälla och lekte med mig, så kände jag mig ändå lite utanför när jag inte kunde språket. Då var det bra att vi spelade så mycket fotboll på rasterna.

### Hur är det nu när du har hunnit gå i skolan ett år?

– Det är roligt och nu förstår jag nästan allt på engelska. Dagarna går så fort, för jag gör så mycket kul både i skolan och hemma.

### Vad är det för skillnad att gå på skolan här, om du jämför med Sverige?

– Barnen från skolan kommer ifrån så många olika länder. Mina klasskompisar kommer från Tanzania, Kenya, USA, Australien, Indien, Italien och så jag från Sverige. Jag och mina syskon är de

enda ifrån Sverige. Alla leker mer tillsammans även om vi är så olika.

– I början tyckte jag att det var lite mer regler på skolan än var jag van vid från Sverige. Men det vände jag mig ganska snabbt vid. Vi har även skoluniform som är blå och vi måste ha svarta skor och vita sockor.

### Vad tycker du om att ha skoluniform?

– Det är jättebra. Det är bara att ta på sig kläderna och gå till skolan. Det syns ju inte på kläderna vem som är lite fattigare heller.

### Hur är det att bo i Tanzania?

– Det är annorlunda. I vår stad ser jag många fattiga människor och många ensamma barn. Jag har upplevt mer av Gud här och skulle kunna tänka mig att flytta tillbaka till Afrika och jobba här när jag blir vuxen.

## Var med och be för:

- våra Bial-missionärer Ulf, Maria och Viktoria och deras familjer.
- barn som oroar sig inför julen, att de ska få känna trygghet.
- att barns rättigheter ska följas, be för barns fritid, sjukvård, utbildning och skydd.
- Bial-året 2015 och de projekt som ska stöttas då, tacka för året som varit.