

Kollektupprop till  
Barn i alla länder

13 februari–12 mars 2017



## Barns och spädbarns rop

Allt var uppochnedvänt. På marken låg bord, pengar och marknadsföremål i en enda röra. Duvor flög fritt. Men så kom blinda och lama fram till honom där i templet, till honom som skakat om allt och sagt att hans hus ska kallas ett bödens hus. Och när han, Jesus, botar så börjar rop hörs högt i templet. Det är barn som ropar ”Hosianna Davids son!”. Förmodligen känner de igen Jesus, han hade ju ridit in i deras stad på en åsna, och folk välkomnade honom med Hosianna-rop. Överstepräster som finns i templet blir arga och frågar Jesus om han hör vad barnen säger. Ja, det gör han, och han ställer dem en fråga. Har de aldrig läst orden: "Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig"? – Matt 21:16

Guds rike är ”uppochned”. Där ska den siste bli först och den som är minst bli störst. Jesus kommer nära barnen, för han vet att hans fader har uppenbarat det som är dolt för de lärda, för dem som är som barn.

Barn i alla länder (BIAL) vill att barns röster ska höras, och precis som Jesus vill BIAL visa på Guds kärlek till alla barn. Därför är du som ger pengar till BIAL med och verkar för att barn på flykt får gå i skola, att barn som saknar föräldrar får kärleksfulla familjer, att barn får undervisning om Bibeln och kristet liv och att barn med funktionshinder får det stöd de behöver.

Tack för att du i dag är med och bidrar med dina böner och gåvor till BIAL:s arbete i Sverige, Indien, Eritrea, Etiopien, Tanzania, Malawi, Mellanöstern och Nordafrika.

**Sofia Svensson**  
**Barn- och missionskonsulent**  
**Salt – barn och unga i EFS**

EFS Bg 900-9903 märk inbetalningen med ”BIAL”, Swish 123 421 68 91